



DEN BOOM DER STAD  
KROGENBOSCH OP DEN MOUWE

Gilde  
**St. Antonius - St. Sebastiaan**  
Udenhout

opgericht 1548



Onderscheiden met  
de Koninklijke Erepunten

Gilde Broeder: Marinus Muyen  
Overlijden: 24-11-1969  
Algemeen info: Koning 1966

Gedenk in Uwe gebeden  
de ziel van

**MARINUS MUYEN**

weduwnaar van

**MARIA MARTHA CUPPENS**

geboren te Someren 11 september 1896  
en te Tilburg overleden 24 november  
1969, tijdig gesterkt door het H. Sakra-  
ment der Zieken. zijn lichaam is 27 no-  
vember op 't kerkhof „Campo santo”,  
v. Vollenhovenstraat, aan de aarde toe-  
vertrouwd en wacht op de verrijzenis.

Hoewel hij praktisch nooit ziek geweest  
is, is hij, na een kortstondige ziekte,  
vrij plotseling overleden. Hij was een  
goede brave man en levenslustig, deed  
zijn plichten tegenover God en de naas-  
te en was rechtschapen en eerlijk. Hij  
was heel blij met zijn stamhouder, die  
hij pas gekregen had. Hij was een  
ijverig gildebroeder in het gilde van  
St. Antonius en St. Sebastiaan in Uden-  
hout. Hij is er zelfs drie jaar koning  
van geweest, waar hij heel trots op  
was. Hij had als gildebroeder alles voor  
de anderen over. Dat was zijn lust en  
zijn leven. 's Zondags voor zijn sterven  
was hij nog actief schutter, en schoot  
hij met zijn zestal de vier en twintig  
punten vol.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, vrien-  
den en kennissen: hoewel ik God dank-  
baar ben voor 't leven en de gezond-  
heid die hij mij gegeven heeft, was ik  
toch graag enkele jaren bij u willen  
zijn. Maar God heeft anders beslist.  
Ik dank U allen voor de vriendschap  
en genegenheid, waarmee gij mij om-  
ringd hebt. Bidt voor mij. In de hemel  
zal ik voor U bidden.  
Vaart wei ! Tot weerziens.

Voor de bliken van belangstelling, bij  
het overlijden en de begrafenis van on-  
ze lieve vader, schoonvader en opa, zeg-  
gen wij u van harte dank.

kinderen en kleinkinderen Muyen

Onze Vader . . .



In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen  
de ziel van zaliger

**Maria Martha Cuppen**

echtgenote van

**Marinus Muijen**

Zij werd geboren te Someren 31 December 1897  
en is te Tilburg vrij onverwachts overleden 22 Dec.  
1957 nog gesterkt door de Genademiddelen  
der H. Kerk

Plotseling en nog te jong werd zij door de niets-  
sparende dood aan haar gezin ontrukkt, liet zij man  
en kinderen in de diepste droefheid achter en bracht  
haar heengaan grote ontsteltenis bij geburen en  
bekenden.

Niet zij treurt, maar wij die achterblijven. Gunnen  
we haar het grote geluk, dat de goede Vader van  
eeuwigheid voor haar bereid heeft. 't Gaat niet om  
het behoud van dit leven, maar om het eeuwige.

Haar man en kinderen staan eenparig op, om haar  
toewijding, haar zorg en liefde te prijzen. Zovele  
mooie eigenschappen van haar geboortestreek heeft  
ze trouw bewaard, vooral haar godsdienstigheid en  
en degelijke levensopvatting.

Goede man, dit komt uit Gods hand; leert het te  
aanvaarden, en God zal deze beproeving U ten  
goede laten komen.

Dierbare kinderen, gij kent mijn grootste zorg:  
weest altijd goed voor uw zusters en blijft een vreugde  
voor uw vader: ik durf op jullie te vertrouwen.

Gij, al mijn buurtgenoten en bekenden, bidt ook  
voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons.



DEN BOOM DER STAD  
ROTOGENBOSCH OP DEN MOUWE

Gilde  
**St. Antonius - St. Sebastiaan**  
Udenhout  
opgericht 1548



Onverschillen met  
de Koninklijke Eerpenning



Tot onze diepe droefheid ging heden van ons heen, onze zorgzame Vader, Schoonvader en lieve Opa

## **Marinus Muijen**

weduwnaar van

**Maria Martha Cuppen**

Hij overleed in het St. Elisabeth-ziekenhuis, alhier, na een kortstondige ziekte, geheel onverwacht, voorzien van het H. Sacrament der zieken, op de leeftijd van 73 jaar.

Eindhoven: J. M. Muijen  
J. C. C. Muijen-van Gulik en kinderen  
Haaren (N.-Br.): M. J. M. Muijen  
Tilburg: J. F. Muijen  
E. J. Muijen-Konings en kinderen

Tilburg, 24 november 1969.  
van Alkemadestraat 29.  
Corr.-adres: Lavendelweg 47, Tilburg.

De solemnele uitvaart, waarbij U wordt uitgenodigd, zal plaats hebben op donderdag 27 november om 9.30 uur, in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua, Hoefstraat, waarna de begrafenis op de R.K. begraafplaats aan de van Vollenhovenstraat.

Bijeenkomst dames en heren in de kerk.

Voor de overledene zal in de parochiekerk woensdagavond om 7.15 uur een H. Mis worden opgedragen.

De overledene is opgebaard in de chapelle ardente van het St. Elisabeth-ziekenhuis, Jan van Beverwijkstraat 2 A, Tilburg  
Aldaar gelegenheid tot het brengen van een laatste groet: woensdagavond na de H. Mis

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de zaal v. d. Brekel, Hoefstraat 166.

R.K. Begrafenis Regeling „St. Dionysius“ v/h „Roomsche Leven“, kantoor: Tuinstraat 65, Tilburg, Telefoon 23542





DEN BOOM DER STAD  
STOGENBOSCH OP DEN MOUWE

Gilde  
**St. Antonius - St. Sebastiaan**  
Udenhout  
opgericht 1548



Onderscheiden met  
de Koninklijke Erepenning