



DEN BOOM DER STAD
ROTOGENBOSCH OP DEN MOUWE

Gilde
St. Antonius - St. Sebastiaan
Udenhout

opgericht 1548



Onderscheiden met
de Koninklijke Erepenninng



Ter dankbare herinnering aan

Andreas Beerendonk

echtgenoot van

JOHANNA PETRONELLA VAN OSCH

Hij werd geboren in Terheijden, 26 april 1914.
Hij overleed in Udenhout, 22 februari 1983
en werd begraven op het parochiekerkhof
aldaar op 25 februari 1983.

In zijn jonge jaren deed hij graag het zware werk aan de steenfabriek. Het was voor hem 'n uitdaging en 'n reden om fier te zijn op zijn krachten en kunde. Bovendien zag hij het als plicht om zich helemaal te geven. Zichzelf sparen was er niet bij. De eremedailles voor trouwe dienst in de baksteen-industrie waren dan ook ten volle verdiend. Ondertussen bezorgde dat zware werk hem wel 'n benauwde ziekte, die hij jarenlang geduldig droeg. Uitzonderlijk voorbeeldig, liefdevol en opofferend werd hij daarbij verzorgd door zijn vrouw, die zelf vergat dat haar krachten ook afnamen. Hij was haar erg dankbaar en samen gesteund door hun groot geloof wisten ze hun kruis te dragen zonder de levensmoed en levensvreugde te verliezen. Nog lang bleef hij van vele zaken genieten zoals van de duivensport. Hun

kinderen en kleinkinderen bewonderden hem en hielpen wat ze konden en zo kon je zien dat de onderlinge liefde en hartelijkheid van de familieband meer aan zoetheid bracht dan de tegenvallers aan bitterheid. Nog onverwacht is hij door O.L. Heer geroepen en is hij vredig uit dit leven heengegaan op de manier zoals hij altijd verlangd had. Wij vertrouwen dat hij naar het vaderhuis is heengegaan en nu het gezelschap mag genieten van Gods lieve heiligen, bijzonder ook van O.L. Vrouw, wier bedevaartsoord in Lourdes hij zo gaarne bezocht.

Voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van mijn beminde Man, onze zorgzame Vader, Schoonvader, en lieve Opa, betuigen wij U, onze oprechte dank.

J. P. BEERENDONK-VAN OSCH
Kinderen en Kleinkinderen